

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TEKST VAN J. SCHOONJANS

EEN DONDRSLAG

HET ultimatum kwam als een donderslag bij heldere hemel. Wie stuurde dit ultimatum? De tsaar van Rusland stuurde het op 27 april 1812 aan Napoleon en verzocht deze laatste zijn garnizoenen weg te trekken van de Russische grens. De waarheid was dat Rusland van een reconstitutie van Polen niets wilde weten en dat de blocus, afgekondigd door Napoleon, haar dwars zat. Rusland kon zijn graan niet meer aan Engeland verkopen. Op 22 juni 1812 werd de oorlog verklaard.

1. — DE ZESDE COALITIE

INDIEN men Spanje uitsluit, dan telde de coalitie in het begin slechts twee mogendheden: Engeland en Rusland. Later echter werd het een ware Europese coalitie. Napoleon begon het offensief en had daarvoor een geweldig leger op de been gebracht, een leger van twintig naties: 350.000 man. Slechts de helft daarvan waren Fransen! Alexander beschikte over ongeveer 300.000 man, waarvan 80.000 Kozakken. De gevreesde Kozakken!

2. — HET OFFENSIEF

DE Russen adopteerden de tactiek die men thans die van de « verbrande aarde » heet, d.w.z. dat zij achteruit weken en op hun weg alles vernielden. Zelfs de stad Smolensk werd opgeofferd! De Russische generaal Koetoesoff aanvaardde de strijd pas op 150 km van Moskou, te Borodino op de Moskwa. Dat was op 7 september. Het was een vreselijke en bloedige slag. De Russen moesten wijken. Deze overwinning was voor Napoleon een Pyrrhus-overwinning. Op 13 september kwam hij te Moskou toe. « Dat is dus de beroemde stad! » zei hij. Het was tijd! » en hij stapte het Kremlin binnen. Maar de volgende dag deed Rostofchine, gouverneur van Moskou, de stad in brand steken. Het werd een fantastische vuurhaard!

3. — DE AFTOCHT

HET Franse leger kampeerde te midden van de asse. Napoleon meende dat de tsaar de vrede zou vragen, maar hij vergiste zich vreselijk. De Franse keizer bleef te Moskou en toen hij op 26 oktober eindelijk besloot de aftocht te blazen, was het te laat! De winter van 1812 was bijzonder streng. Weldra viel de temperatuur tot 37° onder nul. Het grote leger was nog slechts een stoet van spookachtige gestalten...

4. — DE BEREZINA

OP 26 november stond het leger van Napoleon voor de Berezina, waarop grote ijsschotsen dreven. Op dit ogenblik werden de Fransen door drie Russische legers aangevallen. De genie van generaal Eblé werkte dag en nacht om bruggen te slaan over de stroom. De meeste geniesoldaten verloren daarbij het leven. Na drie dagen kon het leger over de eerste brug trekken. Maarschalk Ney, afkomstig uit de Elzas, die men de dapperste van de dapperen noemde, vocht als een leeuw. De slag aan de Berezina is een van de bloedigste uit de geschiedenis.

5. — HET BEGIN VAN HET EINDE

VAN het leger van Napoleon bleef haast niets meer over. De veldtocht in Rusland had hem meer dan 250.000 man gekost. Napoleon was voor zijn troepen naar Parijs vertrokken, waar generaal Malet een samenzwering had op touw gezet om hem van de troon te stoten. Talleyrand zei: « Dit is het begin van het einde. » Achter de rug van de laatste Fransen grepen de Pruisen opnieuw naar de wapens...

(Wordt voortgezet.)